

JAARVERSLAG OVER 2014 van STICHTING AKAR, Ophemert

2014 maakte voor ons een verdrietige start. Ons dierbare bestuurslid en rechterhand van de voorzitter, IJpiena Duijn – ten Kate, overleed in januari. Bijgevolg waren we wat later met de jaarlijkse nieuwsbrief en de communicatie naar de donateurs.

Toch lukte dit nog voordat Dike en Aart in april naar Papoea trokken. Met de opdracht om de studenten (thuis) te bezoeken, te controleren en hun de halfjaarlijkse toelagen te geven waren wij in Biak enkele keren bij Rosmina en de zusjes Etty en Mince. Eerst gewoon op bezoek om te zien of alles nog goed gaat en meteen te vragen naar de benodigde bewijsstukken van hun studie; die moeten dan gekopieerd. Rapporten moeten gecontroleerd, kostenlijstjes gemaakt en dit keer hebben wij ook de scholen bezocht. Het trof, dat Mince net bezig was met haar eindexamen voor de Eerste Middelbare School, Nationaal examen en toelatingsexamen voor de Tweede M.S. Later ontving ik bericht, dat Mince was toegelaten op dezelfde school als haar zus. Rosmina vertelde dat zij een verplichte stage moest doen in Bandung (ik hoorde van diverse kanten dat dat standaard is bij de verplegingsopleiding.) Zij hoopt in 2015 haar wisuda (diploma-uitreiking) te krijgen.

Natuurlijk wilden we ook naar Wamena om het meisjesinternaat te bekijken, waar we de grote gift aan hadden gedaan. Het is een prachtig gebouw voor 60 meisjes en hun leiding. We zijn blij dat we die steen konden bijdragen. Er woonden al een aantal meisjes, maar het was nog lang niet vol. Er moet nog heel veel gebeuren om er een mooi centrum van te maken. Zo wil men de tuin rendabel maken en een sportveldje voor de nodige beweging; een bibliotheek moet er komen. Dike bracht tafelspellen mee en maakte gauw nog een Pang-spel voor ze, waarmee ze meteen liet zien dat je heel veel gezelligheid zelf kunt maken....

Door het overlijden van IJpiena, het verdriet en de rompslomp die daar op volgt (IJpiena had zoveel spullen voor stichting Akar!), de reis naar Papoea, die altijd veel voorbereiding en afronding vereist, en daarnaast de persoonlijke drukte kwam het werk voor stichting Akar bijna helemaal stil te liggen. Onze penningmeester wilde verder en bedankte dus voor de functie. We hebben veel moeite om vervanging te vinden!

Wat deden we dan wel? Uiteraard eerst weer de website bijwerken met de nieuwe feiten, aangeleverd tijdens onze reis. Verder enkele giften gedaan na uitgebreide communicatie met de aanvragers:

- Johnny Numberi vroeg via het P3W een ondersteuning voor zijn promotie-onderzoek. Hij probeert een systeem te maken, waar bij lokale mensen kunnen koken op kacheltjes, gestookt met kokosbast.
- We gaven een kleine bijdrage voor de werkkamer van Leo Imbiri in Jayapura, die hij nodig heeft om veilig te zijn voor de militairen..... Hij werkt voor mensenrechteninstanties
- We schonken geld voor een staaroperatie aan een voor ons zo belangrijk contactpersoon in Korido
- En we steunden een bevriende, gelijkgestemde stichting hier voor een bezoek aan het hoofdkantoor van de Verenigde Naties – de Papoeazaak moet op de agenda komen!

Een belangrijke stap hebben we gezet met de toenadering tot Stichting Rajori, Wageningen. Deze gelijkgestemde en gelijkende stichting wordt nu bestuurd door een grotere groep jonge mensen, die – ook na enkele jaren na het overlijden van de vader, oprichter en stuwende kracht – een doorstart wil maken en bereid is om Akar bij het afronden te helpen.

Toch kwamen we in november weer in actie: We hadden in januari al aangegeven, dat we in het Stroomhuis van Neerijnen een actie met expositie, veiling, de verkoopkraam en een lezing wilden houden, waarbij de expositie vooral gevuld werd door de SDSP (Stichting Duurzame Samenwerking Papoea) uit Doorn. Het Stroomhuis geeft regelmatig aan het eind van het seizoen deze kans aan een charitatieve instelling. Het was een succes, het was leuk om te doen en wij danken onze helpenden dan ook met een diepgevoelde dankbaarheid! En wij hopen, dat de aanwezige bezoekers een goede herinnering mee naar huis namen en iets hebben opgestoken van de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en Papoea.

Ophemert, 11 augustus 2015, door D.F.R. Ten Kate, voorzitter



Marringje Scheurwater, secretaresse



Jeanette Stap, extern controleur

